

Riberalta, juni 2016

“Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de wasdom” (1 Kor. 3:16).

Geliefde broeders en zusters,

Wij hebben twee weken vakantie in Riberalta, de internaatskinderen zijn op dit moment thuis. We denken aan ze en begeleiden de kinderen met onze gebeden, wetend, dat ze in een omgeving zijn waar weinig of niet aan God wordt gedacht en niet met God gerekend wordt. Daarover zijn we best bezorgd. Wat zien en horen de kinderen thuis inplaats van de dingen van God? Voor de ouders van de kinderen mogen we ook bidden. We hopen dat de kinderen op de één of andere manier een getuigenis mogen zijn voor de Here Jezus.

We zijn nu ongeveer op de helft van het schooljaar en ik ben de Here dankbaar voor de positieve veranderingen die Hij in Nathalie werkt. Tijdens de tweede Bijbelquiz die we net voor vakantie hebben gehouden was zij het die de meeste antwoorden wist. Dat betekent dat ze goed heeft opgelet in de Bijbelstudies en dat ze de dingen die ze hoort goed onthoudt. Dankzij haar bijdrage werd haar groepje winnaar van de eerste prijs. Ook in haar studie is ze goed vooruit gegaan, de Here verhoort gebed.

In de groep van Brigitte heeft een jongen die nogal moeilijk is in de groep, en zich ook op school niet wil voegen, onlangs de Here Jezus gevraagd in zijn hart te komen. Deze jongen kwam al verschillende jaren in het internaat, maar had geen interesse in de dingen van God. In de Bijbelstudies was hij vaak storend, kortom, gesloten voor het Woord. We hebben een tijd intensief voor deze jongen gebeden en we zijn dankbaar dat hij eindelijk heeft ingezien dat hij de Here Jezus nodig heeft. Hij maakt nu een heel andere indruk. We blijven trouw voor hem bidden dat de Here hem meer en meer zal veranderen, dat hij een getuigenis wordt voor zijn ouders, dat ze de macht van de Here Jezus mogen zien die mensenlevens transformeert.

Verschillende meisjes die in de zesde klas zitten en die ik help met huiswerk, komen al aardig in de puberteit. Een kritieke leeftijd, daar heb je veel wijsheid voor nodig. Wij bidden als groepsleidsters speciaal voor deze meisjes; dat de Here ons wijsheid, geduld, begrip en liefde zal geven en dat de sfeer in de groep goed mag blijven. Wilt u met ons meebidden voor: Amai, Carola, Yassenica, Diana, Karen en Tatiana?

Nu het vakantie is, heb ik de zorg voor de internaat tuin op mij genomen. De jongens werken daar iedere middag zo'n anderhalf uur in en leren groenten en yucca aan te planten. Hij is mijn taak om te besproeien, te bemesten en hier en daar onkruid te wieden. Als ik daarmee bezig ben en zie hoe de planten groeien als ze genoeg water krijgen dan denk ik aan wat Paulus zegt in de brief aan de Corinthiërs. Wij mogen zaaien, bemesten en sproeien in deze kinderlevens. De Here geeft daarin veel mogelijkheden. Iedere dag horen de kinderen een Bijbelverhaal, leren een vers uit het hoofd en leren een heleboel christelijke liedjes. Maar het is God, Die de wasdom geeft en daarvoor zijn we Hem zo dankbaar. Wilt u met ons meebidden voor al deze kinderen, dat ze groeien in het geloof?

Met de hartelijke groeten van Tonnie de Jong.  
Dank u wel voor uw ondersteuning in gebed en gaven.