

Riberalta, april 2016

Geliefde broeders en zusters,

Een vader, die wilde dat zijn zoontje aan tafel bleef zitten, pakte het kind bij de arm en zette hem terug op zijn stoel. Weer stond zijn zoontje op en liep van tafel waarop zijn vader hem weer bij de arm pakte en terug zette op zijn stoel met de woorden: "nu wil ik dat je blijft zitten." Het kind bleef zitten en keek zijn vader uitdagend aan en zegt: "van binnen ben ik weer opgestaan."

Dit is een ervaring die wij in het internaat dikwijls meemaken. Opstandige kinderen, ongehoorzame kinderen die niet in het gareel willen lopen en als ze dit moeten leren, innerlijk mokken. Ieder nieuw schooljaar hebben we te maken met kinderen die op school de lerares niet willen gehoorzamen, niet mee willen doen in de les en dan komen de klachten naar de groepsleidsters toe. In het internaat, tijdens het huiswerk maken, krijgen we met dezelfde problemen te maken als sommige kinderen hun huiswerk niet willen maken, zich er innerlijk tegen verzetten en een uur zitten te mokken achter hun schrift.

Wat doe je in zo'n geval?

We hebben het voorrecht dat we deze dingen in het gebed bij God mogen brengen en met Zijn hulp mogen rekenen. Daar komt nog bij dat de sponsorouders persoonlijk voor hun sponsorkind bidden. Ieder jaar mogen we positieve veranderingen zien in de kinderen.

Nathaly is nieuw. Met haar heb ik, en ook haar groepsleidster, de meeste problemen. Ze is ongehoorzaam, heeft überhaupt geen interesse in leren en kan zich heel slecht concentreren. Ik probeer uit te vinden hoe ik haar het beste kan helpen. Ze zit in de vijfde klas en vergeet iedere keer weer de vermenigvuldigingstafels, wat een probleem is als ze huiswerk heeft waarvoor ze de tafels moet kennen. Ik heb een vitaminepreparaat gekocht wat haar concentratievermogen moet verbeteren en nu hoop ik dat het iets uit zal werken. Van haar lerares komen regelmatig klachten dat Nathaly niet goed meedoet in de klas en dat ze de tafels niet kent.

Toch zie ik na maanden enige vooruitgang en daar ben ik dankbaar voor.

Tatiana is ook voor het eerst in het internaat en zit in de zesde klas. Wat haar zeer bezighoudt is dat haar ouders gescheiden zijn en dat haar moeder geen tijd voor haar heeft omdat ze een baan heeft buiten Riberalta. Daarom is Tatiana in het internaat.

In het begin was ze veel vergeten van wat ze op school had geleerd; o.a. ook de tafels. We moesten veel ophalen van wat was weggezakt, maar nu gaat ze goed vooruit.

Ze heeft in ons kinderkamp voor het eerst het evangelie gehoord en nadat ze vier weken bij ons in het internaat was heeft ze de Here Jezus persoonlijk als haar Verlosser aanvaard.

Door de dagelijkse Bijbelstudies leert ze meer over de Here Jezus, ze staat open voor geestelijke dingen en stelt regelmatig vragen in de Bijbelstudies aan mij persoonlijk.

Jorge is een jongen die al verschillende jaren in het Internaat komt. Hij zit in de zevende klas. Ik ken hem nog van de vierde klas toen ik zijn lerares was. Hij voerde nooit wat uit in de klas. Er is niet veel veranderd, Jorge heeft veel begeleiding nodig, heeft tot nu toe nog niet geleerd om zijn huiswerk trouw te maken. Thuis is hij eigenlijk verwaarloosd. Zijn moeder heeft hem in alles altijd zijn zin gegeven en kan haar zoon niet aan. Daarom is hij bij ons. Soms weet ik niet, waar en hoe te beginnen met deze jongen, maar ik wil hem helpen meer verantwoordelijkheid te nemen en er niet zo de kantjes van af te lopen. Wij bidden voor Jorge, bidt u met ons mee?

Met Gonnie Pothof gaat het niet zo goed met haar gezondheid. Ze heeft een snel groeiende tumor in haar buik en daardoor veel pijn. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan maar ze wacht nog op een consult met een oncoloog. We weten niet wat de uitslag is en wat er aan gedaan kan worden. Wilt u met ons mee bidden voor haar en voor het verdere verloop van haar ziekte?

Broeders en zusters, ik wil u heel hartelijk bedanken voor uw gebed en ook voor uw ondersteuning met gaven.

In de Here Jezus met u verbonden, groet ik u allemaal heel hartelijk,

Tonnie de Jong