



«Rijk is uw goedertierenheid» (Psalm 109:21)

Beste broeders en zusters, familie en vrienden,

Een bewogen jaar ligt (bijna) achter ons! Op de foto hier boven is ons uitgebreide gezin te zien. In het afgelopen jaar zijn eerst Jan Lemuel en zes maanden later Elizabeth getrouwd. Terug in Uruguay trouwde onze langjarige medewerkster Silvia López met haar Enrique uit Mexico. Als Middernachtsroep team hebben we gebedd, gebeden en geholpen – en Gods ingrijpen ervaren bij het overwinnen van alle horden en de papieroorlog voor Silvias AOW. Gelukkig kwam alles nog voor haar vertrek in orde. Ook de slechte relatie met haar broer en enig nog levend familielid. Hij maakte haar jaren lang het leven zuur en in de maanden voor de trouwerij nog meer. Maar korte tijd voor de trouwerij konden ze zich verzoenen en in vrede afscheid nemen.

Hoewel we Silvia missen zullen, zijn we reuze blij dat we in Alejandra een goede opvolgster voor haar gevonden hebben. Alejandra heeft audiovisuele communicatie gestudeerd aan de joodse universiteit ORT en is afgelopen september uitmuntend geslaagd. Ze werkt 's morgens bij ons en 's middags bij Trans World Radio Uruguay. En – er komt al gauw weer een trouwerij, want Alejandra en haar verloofde, Matías, zullen op 10 februari trouwen (op de foto met z'n tweeën aan de boekentafel).

Lektuur- en Radiowerk

Het ter ziele gaan van de post in Guatemala is de definitieve doodsteek gebleken voor het abonnementenbestand van onze tijdschriften. Llamada de Medianoche (zo heet de Middernachtsroep in het spaans) kan echter gratis in Internet gelezen en gedownload of uitgeprint worden. Maandelijks worden er tussen de 4000 en 5000 tijdschriften van onze website gedownload, daarbovenop komen nog eens ca. 3000 a 4000 downloads via het Internetplatform ISSUU.

We kregen van Ignacio uit de argentinse provincie Chaco de volgende reactie:

«Ik woon in een klein dorpje dat Taco Pozo heet en ongeveer vijftienduizend inwoners telt. Toen ik nog vrijgezel was kreeg ik de gelegenheid een paar uitgaven van de Middernachtsroep te lezen; dat was een geweldige zegen, want actualiteiten en de toekomstige dingen boeien me heel bijzonder. Ik ben meester aan een basisschool. Nu beluister ik via Internet verschillende thema's die jullie zendingswerk publiceert en dat doet me heel goed!»

Sergia uit Honduras schrijft: «Wat fijn dat ik jullie op de website van de Middernachtsroep gevonden heb! Lange tijd heb ik niets meer van jullie gehoord. Enkele jaren werd ik zeer gezegend door jullie tijdschriften, maar toen heb ik het contact verloren. Jullie studies zijn heel opbouwend. Shalom!»

Door het duitse zendingswerk Siloah in Kemberg werd «Llamada» gevraagd om op 30 oktober een speciale Reformatiegedenkdienst in het spaans te vertalen en in Latijnsamerika te verspreiden. Deze viering, die ook in Duitsland, Canada en in de Oekraïne uitgezonden werd, zou als tegenwicht gelden tegen de officiële veelal vrijzinnige festiviteiten rond de Reformatie en een duidelijk getuigenis van het ware geloof laten horen. Stephan Beitze maakte een dag vrij in zijn volle agenda en stak de Río de la Plata over, om bij ons in de studio de vertaling van de bijzondere dienst in te





spreken. Meerdere keren haperde het Internet, maar Jan Thijs had daar al mee gerekend en de dienst ook bij ons thuis opgenomen, zodat we de ontbrekende delen toch nog vertalen konden. Zo konden we de volgende dag de complete dienst met spaanse vertaling via Internet aan radiozenders en gemeenten ter beschikking stellen. Omdat de viering ondanks de duidelijke boodschap toch wel erg «duits» overkwam hebben we bovendien nog een mini serie van vier korte videos over de Reformatie gepubliceerd, die we een paar weken eerder met de argentijnse bijbelleraar Eduardo Cartea Millos in een luthers kerkje in Montevideo opgenomen hadden.

Gemeentewerk

Onze gemeente heeft een moeilijk jaar achter de rug. Omat Jan Thijs er als oudste meehelpt, beleven we de problemen vaak van heel dichtbij. Er is bijvoorbeeld een gezin waarover we heel bezorgd zijn: De ouders leven aan elkaar voorbij. Een van de dochters raakte weg van het geloof en ging haar eigen weg, nu is ze ongehuwd zwanger. Al voordat ze dat wist was ze innerlijk op haar einde en had in haar nood haar leven, zoals ze zelf zegt, voor het eerst echt aan God overgegeven. Sinds dien is de moeilijke relatie die ze met haar vader had beter geworden: In plaats van haar op straat te zetten, wat ze eigenlijk verwacht had toen ze hem van haar zwangerschap vertelde, is hij bereid haar te helpen en ondersteunt haar waar hij kan. Gods goedertierenheid is ook rijk voor deze familie.

Het werken met mensen schijnt in onze hektische en oppervlakkige tijd moeilijker en vermoeiender te worden. En toch laat de Heer steeds opnieuw iets van zijn rijke goedertierenheid zien, waardoor we nieuwe moed vatten om door te gaan met bidden, met vertrouwen en met werken!

Eén van deze lichtstralen is een groep tieners die zich afgelopen jaar lieten dopen (daaronder ook Ana Micaela) en sindsdien met jeugdige frisheid en vreugde in de gemeente meehelpten. Ze organiseren regelmatig traktaatverdeelakties. Daarbij hebben ze vaak interessante gesprekken met buurtbewoners. Ter gelegenheid van Halloween hebben ze door middel van kleine toneelstukjes en eenvoudige illustraties kinderen en volwassenen, die vanwege Halloween op straat waren, het Evangelie uitgelegd.

Tenslotte mochten we op 24 Oktober dankbaar terugkijken op onze eerste 25 jaren huwelijk. Wat is de Here goed voor ons geweest al die jaren!!! Ja, we kunnen van harte zeggen: «rijk is Uw goedertierenheid».

We wensen jullie gezegende Kerstdagen en een door God verlicht 2018! Heel hartelijk dank voor alle blijken van verbondenheid,



Stichting Zendingewerk
Middernachtroep

Jan Thijs en Isabelle

Familie Eisses, Casilla 6557, 11.000 Montevideo, Uruguay - Email: jan.eisses@mnr.ch

U kunt uw gift overmaken ten name van Zendingswerk Middernachtsroep op:
Giro: 409200 IBAN: NL52 INGB 0000 4092 00
BIC: INGBNL2A m.v.v.: Familie Eisses Uruguay

