

Is de Middernachtsroep een sekte?

Onze stichting De Middernachtsroep wordt er steeds weer van beschuldigd dat het valse voorspellingen heeft gedaan, het naderende einde van de wereld heeft verkondigd en/of een datum van Jezus' wederkomst heeft vastgesteld. Ook krijgen we vaak het verwijt dat we leren dat de Joden de Here Jezus niet nodig hebben om gered te worden.

Op deze plaats willen wij ingaan op een aantal beschuldigingen en punten van kritiek, en uiteenzetten wat wij geloven en leren. We hopen daarmee een antwoord te geven op de kritiek en een bepaalde scepsis weg te kunnen nemen.

Het ontstaan van Zendingswerk Middernachtsroep

Het Zendingswerk Middernachtsroep is een onafhankelijke zendingsorganisatie die het Evangelie verkondigt. We zijn geen exclusief, besloten genootschap en evenmin een sekte. We vormen een organisatie van mensen van over de hele wereld, met wie we ons verbonden voelen, die net als wij geloven dat de Bijbel het onfeilbare Woord van God is, zoals is verkondigd door Jezus Christus en Zijn apostelen (Joh 17:17; 1 Tes 2:13; 2 Tim 3:16).

De naam van ons zendingswerk, *'Middernachtsroep'*, is in de beginjaren ontstaan, toen wij rond middernacht verkondigende radioprogramma's uitzonden, omdat uitzenden op dat tijdstip in financieel opzicht het gunstigst was. Ons evangelisatiewerk was gericht op het versterken van het geloof, de oproep tot heiliging, het prediken van het profetische Schriftwoord en de ondersteuning van projecten in Israël. Dit werk werd later uitgebreid met twee maandelijks tijdschriften, de oprichting van een uitgeverij en activiteiten op het sociale vlak. Hierbij dienden de woorden van God in Matteüs 25:6 (HSv) als grondslag:

'En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet!'

Het huidige werk van Zendingswerk Middernachtsroep

Het hoofdkantoor van onze organisatie bevindt zich in Dübendorf, nabij Zürich, in Zwitserland. Het Zendingswerk Middernachtsroep is een stichting naar Zwitsers recht, en wordt naar de wettelijke voorschriften van het burgerlijk wetboek geleid door een meerhoofdig bestuur. Bij het zendingswerk in Zwitserland hoort ook een plaatselijke gemeente, die wordt geleid door verschillende oudsten (vgl. Hnd 14:23; 20:28; Rom 16:5; 1 Kor 1:2; Kol 1:18; 4:15-16; Tit 1:5).

Wij werken vanuit de Bijbelse opdracht om het gehele *'raadsbesluit van God'* (SV: 'het plan van God'), dat Hij ons in Zijn Woord heeft gegeven, te verkondigen (Mt 28:18-20; Hnd 20:27). Vanuit deze opdracht willen wij onder andere mensen opmerkzaam maken op de tekenen der tijden (vgl. Lc 21) en op Jezus Christus die van zichzelf heeft gezegd: Ik kom terug (Joh 14:3; Op 22:20). Het behoort dan ook tot de plicht van christenen om acht te geven op het profetische woord van de Bijbel, zie 2 Petrus 1:19 vv. Met de zogeheten eindtijdboodschap verkondigen wij *niet* de ondergang van de wereld, maar de boodschap van de Bijbel over de gebeurtenissen die de inleiding vormen op de wederkomst van Christus, die gerechtigheid en vrede op de aarde zal brengen (vgl. o.a. 2 Tes 2:1-12; Mt 24-25).

Profetie, een heet hangijzer

Onze zendingsorganisatie staat erom bekend dat zij zich bezighoudt met Bijbelse profetieën. Dat is een gevoelig onderwerp en een lastig onderzoeksterrein vanwege het risico op verkeerde interpretaties en conclusies. Een profetie, of de uitleg daarvan, is pas betrouwbaar gebleken op het moment van daadwerkelijke vervulling ervan. Maar God heeft ons het profetische woord in de Bijbel wel gegeven opdat we ons ermee bezig zouden houden.

Toen de oprichter van De Middernachtsroep, Wim Malgo, vijftig jaar geleden mensen erop begon te wijzen dat we in de laatste dagen voorafgaand aan de wederkomst van Jezus leven, herhaalde hij slechts wat de Here en Zijn apostelen tweeduizend jaar geleden al steeds zeiden (vgl. Mc 13; 2 Tim 3:1-9; 1 Pe 4:7; 1 Joh 2:18). Door niet te geloven dat deze laatste dagen nabij zijn, worden dan ook in feite Jezus zelf en de Bijbel in twijfel getrokken (vgl. Op 22:6-12).

Was Wim Malgo (1922-1992) een zelfbenoemde profeet? In geen geval! Hij heeft zichzelf nooit een profeet genoemd, en onze andere verkondigers noemen zichzelf evenmin zo. Integendeel, wij hebben de overtuiging dat er volgens de Nieuwtestamentische leer tegenwoordig *geen* profeten meer zijn. In het Nieuwe Testament hadden de profeten, samen met de apostelen, slechts de opdracht om het fundament van de gemeente te leggen (Ef 2:20). Tegenwoordig beschikken we over een Bijbel waarvan de canon is afgesloten en waarin alle profetieën zijn opgenomen (Op 22:18-19). Wij kunnen enkel proberen om de Bijbelse voorspellingen juist uit te leggen, met inachtneming van de gehele samenhang binnen de Bijbel. Alle tegenwoordige zelfbenoemde profeten hebben *geen* Bijbelse legitimatie en De Middernachtsroep wijst elke buiten-Bijbelse profetie af.

Bij de uitleg van Gods Woord is het van groot belang om speculaties te vermijden, de uitleg moet nuchter en bovenal christocentrisch zijn. Maar als mensen zijn wij uiteraard beperkt en kunnen we fouten maken. Maar dat geldt voor elke voorganger, verkondiger, evangelist en alle christenen in het algemeen. Iedereen moet weleens toegeven dat hij fout zat.

De grote reformator Maarten Luther deed stevige antisemitische uitspraken. Maar moeten we daarom vraagtekens zetten bij de hele Reformatie of bij de Lutherse kerk? Was Calvijn volmaakt? Vergiste Zwingli zich nooit? Of Edwards? Spurgeon? Darby? De hoofdregel hoort altijd te zijn:

'(...) toetst alles en behoudt het goede.' (1 Tes 5:21)

En Jakobus zegt:

'Want wij struikelen allen in velerlei opzicht; wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man, in staat zelfs zijn gehele lichaam in toom te houden.' (Jak 3:2)

Wij vinden het spijtig dat we in het verleden een aantal keren ons doel voorbij zijn geschoten met een verkeerde of voorbarige interpretatie van Bijbelse uitspraken. We zouden bij voorkeur de garantie geven dat we elk Bijbelters altijd juist uitleggen, maar dat kunnen we eenvoudigweg niet. We zijn er ons zeer van bewust dat – naar 1 Korintiërs 13:9 – onze kennis slechts onvolkomen (of: beperkt, ten dele) is.

Soms hebben we onze uitspraken achteraf moeten corrigeren, maar onze verkondiging bevat een kernboodschap die wij *nooit* zullen herroepen, namelijk: Jezus komt terug! We zouden ernstig in gebreke blijven als we in onze huidige tijd aan de door rampen, lijden en ellende gekwelde mensen de goede boodschap zouden onthouden, namelijk dat de Here Jezus Christus *'op dezelfde wijze (zal) wederkomen'* als Zijn discipelen *'Hem ten hemel (hebben) zien varen'* (Hnd 1:11).

Wij verkondigen de verwachting van een nabije wederkomst van Jezus. Paulus rekende tijdens zijn leven al met de wederkomst van zijn Heer, dus waarom zouden wij dat niet ook doen en dit verkondigen (vgl. 1 Tes 4:17-18)? Wij verkondigen *niet* de ondergang van de wereld, maar de terugkeer van Jezus om Zijn vrede rijk op te richten. En we trachten de daarmee verbonden tekenen der tijden op juiste wijze te plaatsen en rangschikken. Onze Here Jezus Christus verweet de Farizeeën dat zij de tekenen van hun tijd niet konden onderscheiden (Mt 16:1-4). Daarom is het ons verlangen om de tekenen van de eindtijd, die het geïnspireerde Woord van God aan ons openbaart (Mt 24-25; 2 Tes 2:1 vv; 2 Tim 3:1 vv), te onderscheiden en op juiste wijze te interpreteren. Daarbij kan het voorkomen dat wij, als mensen die geen volmaakt inzicht hebben, een vergissing begaan. Profetie gaat *altijd* in vervulling, maar *niet altijd* zoals wij het menen te weten.

Anders dan soms wordt gesuggereerd, heeft noch Wim Malgo noch een van de andere verkondigers van De Middernachtsroep ooit het precieze tijdstip van Jezus' wederkomst (laat staan van het einde van de wereld) genoemd. Niemand weet de dag of het uur waarop Jezus terugkomt. Hij kan vandaag of morgen komen. Wij hebben *nooit* een tijdstip of datum genoemd, want het is niet aan ons om *'de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft'* (Hnd 1:7).

De zending onder Joden

Het is onze overtuiging dat iedere mens op aarde – Jood of niet-Jood – alleen door het Evangelie van Jezus gered kan worden. Dit is de reden dat wij tegenwoordig ook ondersteuning geven aan Messiasbelijdende Joden in Israël, die het Evangelie van onze Heer onder hun volk verkondigen. In ons gas-

tenverblijf Beth-Shalom in Haifa ligt op elke kamer een Bijbel, met het Oude én Nieuwe Testament. We komen ook daar openlijk uit voor onze standpunten.

Wat is een sekte?

De term 'sekte' stamt van het Griekse woord voor 'secta': richting, of 'secare': snijden, afscheiden. Oorspronkelijk had het de neutrale betekenis van een filosofische, religieuze of politieke groepering die door de leer of door bepaalde gebruiken in conflict kwam met de heersende overtuigingen.

De eerste christenen

De eerste christenen werden als sekte aangeduid door de Joden (Hnd 24:5,14; 28:22). De term had oorspronkelijk niet de negatieve betekenis die het tegenwoordig heeft, maar werd gebruikt voor een specifieke geloofsrichting binnen een religieus stelsel. De Farizeeën en Sadduceeën vormden bijvoorbeeld een richting binnen het Jodendom (Hnd 5:17; 15:5; 26:5). Binnen de islam bestaan ook verschillende richtingen.

Een afgescheiden gemeenschap

De term 'sekte' werd in latere tijd steeds vaker toegepast op gemeenschappen die zich hadden afgescheiden van de 'Moederkerk'. Op die manier kwam het christendom uit het Jodendom voort. De Rooms-katholieke 'Moederkerk' beschouwde de protestanten als een Lutherse sekte. Tot in de twintigste eeuw werden in sommige Rooms-katholieke teksten de protestante en/of evangelische kerken ook nog als sekten beschreven.

Een sector

Een sector is een bepaald, afgegrensd domein binnen een complex terrein. De term 'sector' kan in zeker opzicht worden toegepast op sekten. In het hedendaagse christendom is een sekte een religieuze groepering die de leer over een specifiek deelterrein (sector) van de heilige Schrift sterk benadrukt en die dit deelterrein bovendien beschouwt als noodzakelijk voor het heil, wat ten koste gaat van de totale leer van de Schrift. Door een sekte worden ook vaak zaken of teksten aan de Bijbel toegevoegd of delen van de Bijbel afgewezen. Bovendien leert een sekte doorgaans een theologisch foutief standpunt (of meerdere standpunten binnen een dwaalleer), waardoor degenen die daarin geloven, worden weggehouden van het enig rechtmatige, verlossende Evangelie. Het is niet correct om christelijke gemeenschappen die de totale leer van de heilige Schrift in acht nemen, als sekten te betitelen. Sekten zijn veeleer die religies, (christelijke) gemeenschappen of kerken die niet de Bijbel in zijn geheel als grondslag voor hun leer en leven erkennen en toepassen.

De geloofsgrondslag van De Middernachtsroep

Onze organisatie bestaat uit mensen, en mensen zijn per definitie beperkt en feilbaar. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling van De Middernachtsroep om paniek te zaaien; onze boodschap bestaat uit de Schriftuurlijke verkondiging van Jezus Christus en de verwachting van Zijn wederkomst. Met deze geweldige boodschap willen wij zoveel mogelijk mensen bereiken. We zijn enorm dankbaar dat we dit nog steeds kunnen doen (ondanks menselijke zwakheden) en dat God in Zijn genade ons werkterrein steeds weer (heeft) vergroot.

De Middernachtsroep behoort tot geen enkele oecumenische beweging of organisatie en evenmin tot een gereformeerde, Lutherse of andere protestantse kerk. Maar wij delen met hen wel het geloof in Jezus Christus en belijden de vijf reformatische sola's:

- sola fide – alleen door geloof
- sola gratia – allen door genade
- sola scriptura – alleen door de Schrift
- sola Christus – alleen door Christus
- solī Deo Gloria – alleen aan God alle eer

Over de Bijbel

Ons geloof is gegrondvest op de Bijbel als het onfeilbare, door de heilige Geest ingegeven Woord van God (1 Kor 2:13; 1 Tes 2:13; 2 Tim 3:16; 2 Pe 1:19-21). Daarom is het ons streven om *'het volledige raadsbesluit van God'*, dat ons in Zijn Woord gegeven is, te verkondigen (Mt 28:18-20; Hnd 20:27).

Omdat wij geloven dat de hele Bijbel het geïnspireerde Woord van God is, geloven wij ook dat de in de Bijbel genoemde profetieën die nog niet in vervulling zijn gegaan, alle met zekerheid zullen worden vervuld zoals door de Here is voorzien (Js 46:9-10; 55:11; Mt 5:17-18; Rom 3:3-4; 11; Op 22:6-20).

Wij geloven dat de Bijbel in de eenvoudigst mogelijke betekenis moet worden verstaan en uitgelegd (Ps 33:4; Joh 5:31-47; 2 Tim 3:14-17; Op 1:3). Wij geloven dan ook dat de Bijbelse profetieën in de eenvoudige, primaire betekenis moeten worden verstaan en niet moeten worden vergeestelijkt (Op 21:5; 22:6). Om de Bijbel te begrijpen heeft een mens, zo geloven wij, de heilige Geest nodig, en niet per se een 'hogere' exegetische kennis of opleiding (Joh 7:17; Hnd 1:8; 1 Kor 2:7-15).

Over God en de mensen

Wij geloven – uitgaande van de grondslag van Gods Woord – dat er slechts *één* eeuwige, volmaakte en almachtige God is, die de Schepper is van alle dingen, waaronder onze aarde, die Hij in zes dagen schiep (Gn 1-3; Dt 6:4; Js 45:5-7). Wij geloven dat God één in wezen is en eeuwig bestaat in drie Personen: in God de Vader, God de Zoon en God de heilige Geest (Mt 28:19; 1 Kor 12:4-6; 2 Kor 13:13).

Wij geloven dat de mens door God is geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis (Gn 1:26-2:25; Jak 3:9). Maar sinds de zondeval – door de zonde van de eerste mens Adam – is iedere mens van nature een zondaar en staat iedere mens door zijn eigen ongehoorzaamheid en verdorven natuur onder de toorn van God (Gn 2:16-17; Rom 1-3; 5:10,19; Ef 2:1-3; 4:22; Jak 4:4).

Wij geloven dat de eeuwige Zoon van God mens werd; geboren uit een maagd en geworden door de heilige Geest was Hij onbesmet door de erfzonde van Adam (Js 7:14; Mt 1:23; Lc 1:35; Rom 5; Gal 4:4). Als waarlijk God en waarlijk mens leefde Hij een van zonden vrij leven en nam Hij aan het kruis van Golgota de zonden van de wereld op zich (2 Kor 5:21; Fil 2:6-11). Zijn opstanding uit de dood was het bewijs dat Hij Gods Zoon was en is, en het bewijs dat Zijn offer door God de Vader is aanvaard (Rom 1:4). Na Zijn opstanding is Hij opgevaren naar de hemel, waar Hij nu zit aan de rechterhand van God de Vader (Mc 16:19) en waar Hij voorspraak en hogepriester is voor de door hem verlostte mensen (Heb 4:14; 1 Joh 2:1).

Over de verlossing

Wij geloven dat iedere mens – Jood of niet-Jood – *alleen* door het geloof in Jezus Christus en slechts door genade met God verzoend en verlost kan worden (Hnd 4:12; Rom 3:21-31; 5:1-11; Ef 2:1-10).

Wij geloven dat de verlossing er is voor iedere mens die de Here aanroept, die gelooft en belijdt dat Gods Zoon, Jezus Christus, voor zijn (of haar) zonden is gestorven, voor zijn verlossing is opgestaan en zijn Heer is (Hnd 2:21; Joh 3:16; Rom 1:1-7,16-17; 10:9-13; 1 Kor 1:18; 2 Kor 5:21).

Wij geloven dat iedere mens met de verlossing uit genade door Christus, direct en voor eeuwig is wedergeboren en wordt verzegeld met de heilige Geest. Als mede-erfgenaar met Christus is iedere door God geredde mens verzekerd van de verlossing en van een erfdeel in de hemel (Joh 3:3-7; 10:27-29; Rom 8:17; Ef 1:3-14; 2; Tit 3:5).

Wij geloven dat iedere verlostte in Christus door God volkomen is gerechtvaardigd en geheiligd (1 Kor 6:11; Ef 1:4). De verlostte ontvangt de rechtvaardigheid in Christus (1 Kor 1:30), omdat Christus alle zonden en ongerechtigheden van de verlostten op zich heeft genomen en heeft betaald (2 Kor 5:21; Kol 2:13-15; 1 Pe 2:24). Hoewel de verlostten in hun positie voor God volkomen geheiligd zijn (Heb

10:10,14), worden zij er toe opgeroepen om in de praktijk de heiliging na te streven (1 Tes 4:3; Heb 12:14; 1 Pe 1:15) en ernstig in overeenstemming met hun roeping te leven (Ef 4:1 vv; vgl. Rom 12:1 vv).

Over de gemeente en Israël

Wij geloven dat alle verlore christenen door de heilige Geest leden zijn van het Lichaam van Christus, de wereldwijde gemeente (1 Kor 12:12-13).

Wij geloven dat God plaatselijke gemeenten heeft ingesteld, opdat christenen samen kunnen komen voor erediensten, ontmoeting en onderrichting in de leer, om God te aanbidden door middel van hun taken en gaven, om de gemeente te dienen en om het Evangelie in de hele wereld te verkondigen (Mt 28:18-20; Mc 16:15; Hnd 2:42; 14:23,27; 1 Kor 11:18-20; Ef 3:21; 4:7-16; 1 Tim 3:15; 2 Tim 2:2; Tit 1:5; Heb 10:25).

Wij geloven dat de gemeente van Jezus Christus bestaat uit wedergeboren Joden en heidenen (Gal 3:28; Ef 2:11-18; Kol 3:11). Maar we geloven ook dat de gemeente *niet* het enige volk van de Heer is. Wij geloven dat God het land Israël niet heeft verworpen (Jr 31; Rom 11), maar alleen terzijde heeft gesteld, totdat de gemeente voltallig is.

Wij geloven dat God in onze huidige tijd al bezig is om het volk Israël in zijn land van herkomst bijeen te brengen (Ez 22:17-22; 36:22-24; 37:1-13). Met het ontstaan van de staat Israël in 1948 is een eeuwenoude profetie in vervulling gegaan (vgl. Js 11:11-12; Sef 2:1-2). Wij geloven dat het volk Israël bij de wederkomst van Jezus met grote macht en heerlijkheid, Hem als de Messias zal (h)erkennen en zal worden gered. Dan zullen alle nog niet vervulde beloften die God in het Oude Testament aan het volk Israël deed, alsnog in vervulling gaan (zie o.a. Js; Jr; Ez; Zach; vgl. Op 21:5-6).

Wij geloven desalniettemin dat – tot de wederkomst van de Here Jezus – *alleen* die Joden in geestelijke zin ‘het Israël Gods’ en ‘ware Joden’ zijn die door het geloof in Christus uit genade zijn gered (Rom 2:17-29; 5:11; Gal 6:16). Dezen zijn, in Christus, één met de gelovigen uit de (heiden)volken, en met hen vormen zij het geestelijke volk van de gemeente (Ef 2:11-18).

Over de engelen

Wij geloven in het bestaan van Gods heilige engelen en in het bestaan van gevallen engelen, te weten satan (of: de duivel) en zijn demonen. Alle engelen zijn geschapen wezens. Zij hebben weliswaar een hogere rang dan mensen en mogen niet gesmaad, maar ook niet aanbeden worden (Ef 6:12; Heb 1:6-7,14; Jud 1:8-9; 2 Pe 2:10-11; Op 5:11-14; 19:10; 22:9).

Over de laatste dingen

Wij geloven dat iedere mens moet sterven (Heb 9:27; uitgezonderd degenen die opgenomen werden). De ziel van de verlore mens komt na de dood direct in de tegenwoordigheid van Jezus (Fil 1:23). De ziel van de mens die niet in Christus heeft geloofd, komt in een plaats van pijniging, in het dodenrijk (Lc 16:19-26).

Wij geloven dat Jezus Christus op een dag terugkomt om Zijn gemeente tot zich op te nemen in de wolken. Dan zullen de gestorvenen opstaan en de nog levenden worden veranderd. Iedere christen krijgt dan een opstandingslichaam, moet verantwoording afleggen voor Christus' rechterstoel voor de beoordeling en het loon naar werken, en zal voor eeuwig bij Christus zijn (Joh 14:1-3; 1 Kor 3:11-15; 15:51-53; 2 Kor 5:10; 1 Tes 4:15-5:11). Wij geloven dat, naar onze huidige stand van kennis, de opname van de gemeente zal plaatsvinden vóór de dag des Heren (1 Tes 1:10; 4:16-5:11; Tit 2:13), en dat de opname op ieder moment kan plaatsvinden.

Wij geloven dat na de opname van de gemeente een antichristelijke wereldheerser zal aantreden, die een misleidend vredesverbond met Israël zal sluiten, en dat dit de inleiding zal vormen tot de dag

des Heren (Gods oordelen; Js 13:9 vv; 28:14-29; Da 9:27; 2 Tes 2:3 vv). In die periode zal God Zijn toorn over de aarde uitstorten en Israël voorbereiden op Jezus' wederkomst (Jr 30:7; Da 9:24-27; Jl 1-2; Sef; Mt 24:15-31; 25:31-46; 2 Tes 2:7-12; Op 6-19).

Wij geloven dat de Here Jezus Christus aan het einde der dagen met grote macht en heerlijkheid zal terugkomen, tezamen met Zijn gemeente en Zijn engelen, en de volken en Israël zal oordelen (Ez 20; Mt 25; Jud 1:14; Op 19). Israël zal Hem als de Verlosser (h)erkennen en gered worden (Js 59:19-20; Ez 21:30-32; Zach 14). De Here Jezus zal vanuit het fysiek en geestelijk herstelde Israël, vanuit Jeruzalem, Zijn duizendjarige heerschappij over deze aarde gaan uitoefenen (Jr 31:31-34; Da 7:17-22; Mt 25:31; Op 19:11-16; 20:1-7). Via deze Messiaanse heerschappij zullen alle nog niet vervulde beloften voor Israël alsnog in vervulling gaan (Rom 11:1-2).

Wij geloven dat satan en zijn gevallen engelen (demonen) tijdens het duizendjarige vreedrijk van Jezus Christus gebonden zijn. Maar aan het einde van het vreedrijk worden ze losgelaten om de volken van de aarde te verleiden (Op 20:7 vv). Christus zal door middel van vuur een einde maken aan hun opstand en daarna worden satan en zijn engelen in de poel van vuur, de hel, geworpen (Mt 25:41; Op 20:10). Dan krijgen alle mensen die niet door het geloof in Christus zijn gered, een opstanding en worden zij door God geoordeeld naar hun werken en veroordeeld tot een eeuwige straf in de poel van vuur (Op 20:11-15).

Wij geloven dat na al deze dingen de oude hemel en de oude aarde zullen worden vernietigd (2 Pe 3:10; Op 20:11). God zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen, waarin gerechtigheid zal wonen en waarin God met al Zijn verlost en van alle tijden zal leven (Ef 5:5; Op 21-22). Het hemelse Jeruzalem zal vanuit de hemel neerdalen (Op 21:2) en Jezus Christus zal het Koninkrijk overdragen aan God de Vader (1 Kor 15:24-28). Dan zullen alle verlost en mensen in hun opstandingslichaam met hun opgestane Heer voor eeuwig op een opgestane aarde leven.