

“En hij leidde hen naar buiten en zeide: Heren, wat moet ik doen om behouden te worden? En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis” (Hnd. 16:30-31).

Geliefde broeders en zusters,

Na twee weken vakantie te hebben gehad zijn de kinderen weer terug in het internaat. Hun eerste huiswerk was om te vertellen wat ze in de vakantie hadden gedaan.

Verschillende meisjes hebben hun vakantie in La Paz doorgebracht (met de bus een reis van 32 uur) en vertelden wat ze allemaal hadden beleefd. Ze waren naar de dierentuin geweest, met de kabelbaan van het ene eind naar het andere eind van de stad gereisd. Twee meisjes hadden cocabladeren geplukt samen met hun vader, enz..

Fabiana is zelfs naar Chili gereisd met haar familie. Ze had haar Bijbel meegenomen en heeft daar trouw iedere dag in gelezen. Dat trok de aandacht van een neef. Hij begon vragen te stellen over wat ze aan het lezen was. Zo kon ze hem met de Bijbel het reddingsplan van God uitleggen. Haar neef begon daar over na te denken, kwam met meer vragen, vooral over wat er gebeurt met degenen, die het evangelie afwijzen. Deze neef gaf zijn leven aan de Here Jezus.

Wij, groepsleidsters, hebben ervoor gebeden voordat de kinderen op vakantie gingen dat ze toch op de één of andere manier iets door zouden kunnen geven van wat ze gehoord hebben in de Bijbelstudies (daarvoor bidden we ook altijd voordat de kinderen voor een weekend naar huis gaan). Daarom was het fijn om te horen hoe de Here ons gebed heeft verhoord.

Ik denk nu aan de verschillende personen die d.m.v. hun kinderen de weg tot God hebben gevonden. Twee zusjes uit een nederzetting op het platteland kwamen in het internaat tot geloof en als ze thuis kwamen vertelden ze hun ouders van de Here Jezus. Hun ouders, vooral hun vader, namen niet zo serieus wat ze vertelden. Maar toen hij ernstig ziek werd, begon hij na te denken. Waarschijnlijk voelde hij in zijn lichaam dat hij niet meer zo lang zou leven en dat hij niet voor God kon verschijnen met zijn zondelast. D.m.v. zijn dochters, die hem de weg naar God uitlegden, kwam hij tot geloof in de Here Jezus en had geloofszekerheid; hij was een kind van God geworden. Later kwam ook zijn vrouw tot geloof.

Shakira nodigde haar vader en moeder uit om mee te gaan naar de kerk. Ze was lid van de club OANSA en één van de opdrachten die de oansista's uit moesten voeren was om iemand uit te nodigen voor een kerkdienst. Zo begon de Here te werken in het hart van haar vader die vaker begon te komen. In een evangelisatiecampagne kwam hij tot geloof; is nu lid van onze gemeente en komt trouw in de diensten en bidstonden, samen met zijn zoon van elf jaar. Twee van zijn vrienden uit Peru (hij is Peruaan) kwamen tot geloof door zijn getuigenis.

Consuelo en Nair, twee zusters, hadden verschillende kinderen bij ons in het internaat. Ze leefden ver weg van God, toonden geen belangstelling voor geestelijke

dingen. Hun kinderen kwamen één voor één tot geloof, want iedere dag kregen ze een Bijbelles te horen.

Natuurlijk spraken ze daarover bij hen thuis, maar Consuelo en Nair vonden het niet nodig om er op in te gaan. Later kwam eerst Conuelo bij ons in dienst in de keuken en later ook Nair.

Alle twee volgen ze nu de Here Jezus na, komen regelmatig in onze gemeente. Nairs oudste zoon kwam vorig jaar bij ons in dienst en d.m.v. het getuigenis van zijn gelovige collega's kwam hij tot geloof. Wij bidden ervoor dat ook zijn vrouw tot geloof zal komen.

Het is mooi en bemoedigend om mee te maken dat het evangelie mensenlevens verandert en dat, zoals in het boek Handelingen, families tot de Here Jezus komen.

- Wilt u met ons danken voor wat de Here doet d.m.v. de kinderen en dat de Here Zijn werk zal doen in de levens van veel ouders?
- Dat de kinderen, die nog niet tot geloof zijn gekomen, ook gaan merken dat ze de Here Jezus nodig hebben.

Ik wil u hartelijk danken voor uw voorbede en gaven.
In de Here Jezus met u verbonden, groet ik u,

Tonnie de Jong