

Riberalta, november 2019

Geliefde broeders en zusters,

Hebt u misschien het boek “Paz en Medio de Tormenta” (Vrede in het Midden van de Storm)? was de vraag van een klant die onze boekwinkel bezocht. “Jaren geleden, toen ik nog niet bekeerd was, heb ik dit boek gelezen en het heeft me erg aangesproken.” “Nu ben ik op zoek naar dit boek want ik wil er een Bijbelstudie over houden in mijn gemeente.” Helaas kon ik het gevraagde boek niet vinden, maar wel een uitgave van “Mensaje de Paz” (Boodschap van Vrede) die maandelijks wordt uitgegeven. Deze maand ging het blad helemaal over het onderwerp dat de broeder zocht. Nu kon hij zijn studie voorbereiden en doorgeven. Donderdag daarop werd ik weer bepaald bij dit onderwerp, deze keer in ons vrouwenkoor. We begonnen met het instuderen van het lied: “It is well with my soul” van Horatio Spafford. Dit lied componeerde hij nadat hij door enorme stormen van het leven was gegaan, maar ondanks alles, rust had in zijn ziel. In de uitgave van “Mensaje de Paz” stond het verhaal geschreven over de omstandigheden waarin Horatio Spafford verkeerde toen hij dit lied componeerde. Dit wilde ik de vrouwen van het koor laten lezen, dus gaf ik ze het blad en we lazen het samen tijdens de koorrepetitie. We waren er allemaal van onder de indruk. Dit lied overigens heeft troost gebracht aan miljoenen gelovigen en is bekend geworden in heel veel landen.

In Bolivia woest er ook een storm na de presidentsverkiezingen van 15 oktober. Na de verkiezingen ontstonden enorme conflicten tussen de aanhangers van twee verschillende partijen die nog steeds doorgaan. Er werden stakingen gehouden, wegen werden geblokkeerd, zodat er geen gas, benzine, groenten en fruit enz. aankomt. Tijdens de conflicten werd de politie en het leger ingezet om de burgers te beschermen. In alle gemeentes werd gevast en gebeden voor een andere president, kabinet en dat er rust en vrede komt in Bolivia. Inmiddels is de president uitgeweken naar Mexico maar de onlusten gaan door.

In het internaat hebben we er over nagedacht waarom sommige kinderen, als ze tot geloof in de Here Jezus zijn gekomen, veranderen in hun gedrag, in de omgang met andere kinderen, belangstelling hebben in het Woord van God, terwijl andere kinderen blijven zoals ze zijn. Je ziet weinig of geen verandering terwijl ze net als de anderen dagelijks onder het Woord komen. Met de Bijbel open gingen we op zoek naar antwoorden. Paulus schrijft in 2 Kor. 5;17 dat we in Christus een nieuwe schepping zijn geworden en dat de oude dingen voorbij zijn gegaan. Maar hij schrijft ook in de brief aan de Romeinen en Efeziërs dat we onze oude natuur nog steeds hebben en dat de oude natuur ingaat tegen de nieuwe natuur.

Wijzelf moeten kiezen wie we laten regeren over ons leven: onze IK of de HERE JEZUS. We kunnen rebelleren en onze eigen wil doorzetten of we kunnen capituleren en doen wat de Here Jezus van ons vraagt. Ik legde de meisjes uit dat dit de innerlijke strijd veroorzaakt die we voelen wanneer we verleid worden. De duivel wil dat we zijn wil doen en de Here Jezus wil dat we Zijn wil doen. Hoe kunnen we in de overwinning staan en de Here Jezus gehoorzamen? Paulus geeft ons hierop het antwoord in Galaten 2:20: “Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.”

We hebben samen dit Bijbelvers bestudeerd en begrepen dat God heeft afgerekend met onze IK, onze oude natuur toe Hij ons met Christus kruisigde. Waarom deed Hij dat? Zodat we niet meer geregeerd zouden worden door onze ego, maar door de Here Jezus. De duivel is niet meer heer over ons leven, maar de Here Jezus. In Romeinen 6:6 zegt Paulus dat als we dit

weten, begrijpen we dat we niet meer de zonde moeten dienen maar de Here Jezus gehoorzaam zullen zijn. Dan gaan we veranderingen zien in ons leven.

Ik heb de meisjes opdracht gegeven zichzelf te onderzoeken en via een tekening te beschrijven hoe het er in hun leven uitziet. Ik wil er twee doorgeven aan u.



Nu bid ik ervoor dat de Here Jezus meer en meer plaats krijgt in de harten van de kinderen en dat ze Hem laten regeren over hun leven.

De kinderen gaan binnenkort naar huis voor de zomervakantie.

Wilt u met ons meebidden dat ze een zegen, een getuigenis mogen zijn voor hun ouders en familieleden?

Ik dank u heel hartelijk voor uw trouw in voorbede en ook voor uw gaven.

In de Here Jezus met u verbonden,

Tonnie de Jong