

Riberalta, januari 2020

Geliefde broeders en zusters,

Een klant komt onze boekwinkel "De Bron" binnen en is op zoek naar een studiebijbel. Hij beschrijft de Bijbel die hij had, maar die bedorven is, omdat zijn huis lekt. Hij had de natte Bijbel opengelegd om te drogen. Een kat heeft er toen op geplast. De Bijbel was dus niet meer bruikbaar. Helaas had ik niet precies dezelfde Bijbel, maar wel iets was erop leek. Mijn klant was geïnteresseerd in deze Bijbel, maar omdat het nogal prijzig was wilde hij er nog eens over nadenken. Voordat hij de winkel uitloopt zegt hij: "Ik wil iets vertellen: Vorig jaar lag ik in het ziekenhuis, het was rond de Paasdagen. U kwam de patiënten bezoeken met nog een andere zuster. Jullie verdeelden een traktaat 'Wat is Pasen?'. Mijn leven met God was in die tijd niet wat het zijn moest, dat wist ik van mezelf. En ook dat de Here door deze ziekte tot mij sprak. Het was de hand van de Heer dat jullie op bezoek kwamen om met mij te praten en voor mij te bidden. Dezelfde avond nog werd mijn toestand heel kritiek. Mijn hartslag werd snel onregelmatiger, de artsen probeerden deze met stroomstoten te reguleren, zonder resultaat.

Ze konden niets meer voor me doen; mijn vrouw en kinderen werden geroepen om afscheid van mij te nemen. Op dat moment kwam een nichtje mij bezoeken, niet wetend hoe ernstig mijn toestand was. Toen ze de situatie doorzag begon ze luid de Here aan te roepen. 'Here Jezus, U bent de arts der artsen, U hebt de macht om mijn oom te genezen, hij zal niet sterven.' Mijn behandelende arts had inmiddels de kamer verlaten en zat op een bankje in de hal toe te kijken wat er rondom mijn bed gebeurde. Sceptisch over al die christenen die voor de zieken kwamen bidden. Toen mijn nichtje ophield met bidden kwam ik tot bewustzijn, ging op de rand van mijn bed zitten en stond op om water te drinken, tot grote vreugde van mijn familie. Mijn behandelende arts was heel erg geschrokken door wat hij zag. Hij liep de ziekenkamer binnen en bleef mij observeren, ook toen mijn familie al lang weg was. De hele nacht bleef hij in de buurt en het ging steeds beter met mij. 's Morgens heel vroeg zei hij: 'Crisanto, God heeft je een nieuwe kans gegeven, het is een wonder!' Ik antwoordde: 'Ja dokter en God heeft u laten zien hoe machtig Hij is, doe er wat mee!' In mijn gemeente heeft mijn arts getuigenis gegeven van het wonder wat hij heeft gezien en heeft zijn leven aan de Here Jezus gegeven." Wat een geweldig getuigenis van deze broeder die ik in eerste instantie niet herkende omdat hij er zo anders uitzag toen hij ziek was. Ik heb hem hartelijk bedankt voor zijn getuigenis. God verhoort gebed.

Een jonge vrouw komt een Bijbel kopen voor haar vader. Het moet er een zijn met grote letters want haar vader heeft niet zulke goede ogen. Ze vertelt dat hij een ernstig ongeluk heeft gehad met de brommer. Weken heeft hij op de intensive care gelegen, op het randje van de dood. Later vertelde hij zijn familie dat hij door een lange, donkere tunnel ging waar aan het einde een helder licht scheen. Toen het beter met hem ging begon hij na te denken over zijn leven, beseffend dat het leven aan een zijden draadje hangt. Hij ging zo af en toe met zijn dochter mee naar de kerk, maar meer om haar een plezier te doen dan dat hij er zelf behoefte aan had. Nu was hij ervan overtuigd dat God hem een nieuwe kans gaf om een leven met Hem te beginnen. Ik hoop dat de vader van deze vrouw zijn Bijbel trouw zal lezen en zijn vertrouwen op de Here Jezus zal stellen.

Moeizaam lopend komt een man de winkel binnen met zijn arm in een mitella. Hij wil een goede studiebijbel kopen, de prijs doet er niet toe. Ik laat hem verschillende Bijbels zien en raad hem de studiebijbel "Het Leven" aan, omdat ik zelf veel zegen van heb ontvangen door het lezen van deze Bijbel. Ik geef hem een uitgebreide uitleg van "Het Leven" en deze klant koopt hem. Dan vraag ik wat er met hem is gebeurd. "Ik heb een ernstig ongeluk gehad; een dronkenman heeft me aangereden. Het heeft me bijna het leven gekost. Weken heb ik op de intensive care gelegen. Verschillende operaties moest ik ondergaan, maar God heeft over mijn leven gewaakt. Door mijn werk begon ik het Bijbellezende achterwege te laten en ook het gebed. Geen tijd, dacht ik. In het ziekenhuis had ik veel tijd om na te denken. Nu weet ik hoe belangrijk het is om je leven met God te cultiveren. Hij heeft me door dit ongeluk weer heel dicht naar Hem toegetrokken. Deze Bijbel zal trouw gelezen worden.

Het is bijzonder dat, in een kort tijdsbestek, drie klanten een getuigenis gaven van wat de Here zegt in Romeinen 8:28:

"Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn."

Ik wil u allemaal hartelijk danken voor de mooie kerstkaarten die ik heb ontvangen en ook voor uw trouwe voorbede en gaven.

In de Here Jezus met u verbonden,

Tonnie de Jong