

Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus ... opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens (Ef. 3:14 en 16 HSV).

Geliefde broeders en zusters,

In de doorsnee gebedssamenkomsten wordt er gebeden voor broeders en zusters die te kampen hebben met ziekte of problemen en dat is juist, dat is nodig. Maar wanneer bidden wij zoals Paulus dat God de broeders en zusters geestelijke rijkdom schenkt en dat zij geestelijk gesterkt worden door Zijn Geest in de innerlijke mens? In deze onzekere tijd hebben we geestelijke kracht nodig en we mogen voor elkaar bidden dat God ons zal sterken in de innerlijke mens door Zijn Geest, zodat we vast blijven in ons geloof en een hulp en zegen kunnen zijn voor anderen. We kunnen er zeker van zijn dat dit gebed naar Gods wil is.

We schrijven alweer december, de laatste maand van het jaar 2020. Wie had kunnen denken dat het jaar zo zou verlopen? Dat alle gemaakte plannen in het water zouden vallen en dat alles stil zou komen te liggen? Ik in ieder geval niet. Maar de Here had alles al voorzien en had er zijn bedoeling mee, al begrijpen wij er niets van. Het internaat ging dicht en ook de school. De kerkdiensten werden afgelast, de boekwinkel ging dicht en we mochten bijna niet meer de straat op. Alles kwam op losse schroeven te staan, net als bij u in Europa. Alles wat we vanzelfsprekend vonden was dat opeens niet meer. Alles werd ondersteboven gegooid.

Maar ... we mochten nieuwe wegen vinden om tenminste een deel van ons werk weer op te pakken. We mochten virtueel onderwijs geven via internet (zoom) aan kinderen in de lagere schoolleeftijd (1^e t/m 6^e klas). We gaven taal en rekenen en ook een korte Bijbelse boodschap. Zo konden we een aantal kinderen bereiken met het Woord.

In september ging de boekwinkel weer open en daar maakten veel klanten dankbaar gebruik van. We verkochten veel Bijbels. Ook de kerkdiensten begonnen weer met de nodige voorzorgsmaatregelen maar voor de zondagsschool voor de kinderen kregen we geen toestemming. De kinderen bleven samen met hun ouders in de dienst, waardoor de diensten wat onrustig waren. Eindelijk: in december kregen we groen licht om ook met de kinderen te beginnen. We hadden twee weken tijd om de kerstviering met de voor te bereiden. Gelukkig hadden we in de boekwinkel enkele kerstverhalen voor kinderen waaraan gewerkt werd. Aan het aandeel van de kinderen in de gemeente moet nog hard gewerkt worden, maar we vertrouwen erop dat de Here in alles zal helpen. Wij zijn de Here dankbaar voor elke stap voorwaarts.

Tot wanneer zullen we te maken hebben met het corona-virus? Wat zal het jaar 2021 ons brengen? De Here weet het. We mogen in het geloof op de Here Jezus zien en erop vertrouwen dat Hij ons zal helpen en leiden.

Ik wens u allemaal een gezegend nieuwjaar toe.
Heel hartelijk dank voor uw gebeden en gaven,

Tonnie de Jong

Om voor te bidden:

- Dat we in 2021 het werk in het internaat weer kunnen hervatten en dat ook de school weer begint.
- Voor de inschrijvingen van het internaat, dat de Here wijsheid zal geven welke kinderen we aannemen (er zijn veel aanmeldingen).
- Voor Emily, een nieuwe zending, dat ze een goede start zal hebben in ons werk.