



... want zie, ik verkondig
u grote blijdschap, die heel
het volk zal ten deel
vallen. U is heden de
Heiland geboren, namelijk
Christus de Here in de
stad van David
Lucas 2:10,11

Geliefde broeders en zusters.

De laatste weken voordat de kinderen van het internaat naar huis zouden gaan voor de zomervakantie stonden in het teken van de geboorte van de Here Jezus. Alle kinderen hebben zich intensief beziggehouden met deze belangrijke gebeurtenis omdat ze in het afscheldsprogramma van het internaat een theaterstuk over de geboorte van de Here Jezus zouden opvoeren. Dat vergde veel voorbereiding omdat bijna alle kinderen een rol hadden in het stuk. Teksten moesten uit het hoofd geleerd worden en ook de liederen die gezongen werden tussen de scènes moesten uit het hoofd worden geleerd. Daar zijn heel wat repetities voor nodig geweest voordat alles goed liep. De kinderen zowel als de groepsleidster hebben geleerd geduld te hebben. Maar de samenwerking was goed en daar hebben we de Here voor gedankt. Ik denk dat alle ouders aanwezig waren toen het teaterstuk werd opgevoerd, het rondhuis was vol en op het gras rondom zaten ook heel veel mensen. De ouders vonden het heel erg leuk dat hun kinderen meededen, daar waren ze best trots op. Alles liep als een trein, het werd echt een succes. De opvoering duurde meer als een uur, na afloop waren de kinderen opgelucht dat het voorbij was en dat het goed verlopen was. Het was een waardevolle ervaring voor ze, en ik denk dat het kerstfeest een veel grotere betekenis voor ze zal hebben als voorheen.

Wij hebben een gezegend jaar achter de rug.
We konden het hele jaar goed doorwerken van het coronavirus merken we weinig meer in Riberaalta.

Ik wil u allemaal heel hartelijk bedanken voor uw ondersteuning in gebed en met uw gaven.
Hele gezegende feestdagen toegewenst en een gezegend 2023.

Met de hartelijke groeten van
Tonnie de Jong.