

Riberalta augustus

2023

Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt,
niet als onwijzen doch als wijzen
u de gelegenheid ten nutte makende
want de blagen zyn kwaad Efeziërs 5: 15, 16

Geliefde broeders en zusters

De eerste twee weken van juli hadden de kinderen twee weken vakantie en waren twee weken thuis.

Dit was voor ons een gelegenheid voor andere activiteiten. Van club OANSA uit zou er een konferentie worden gehouden voor alle leiders vanuit het hele land.

Dit jaar was Riberalta aan de beurt om het evenement te organiseren. Wij hebben daarvoor een prachtig terrein, dus werd de konferentie bij ons gehouden.

Daarvoor moesten de internaatshuizen schoongemaakt worden, met name de meisjesinternaten die al een tijd niet meer waren gebruikt, vanwege de nieuwbouw.

Het moest allemaal klaar zijn voor donderdag de zesde juli. We hebben hard gewerkt en alles was schoon en ingericht om de gasten te kunnen ontvangen.

Ze kwamen vanuit verschillende departementen van Bolivia. De voormalige president, don Abel Quiroga en zijn vrouw Teresa zouden deze keer ook aanwezig zijn.

OANSA had ervoor gezorgd dat het bejaarde echtpaar en hun zoon met het vliegtuig van Santa Cruz naar Riberalta konden komen. Don Abel heeft zich jarenlang ingezet voor de club en de Heere heeft zijn ministerie zeer gezegend, ook dankzij de steun van zijn vrouw Teresa! Het werk is enorm gegroeid, er zijn vandaag de dag heel veel clubs in alle delen van het land.

De opening van de konferentie vond op donderdagavond plaats en zou tot zondagmiddag duren.

Het thema was: "Lideres vencedores en tiempo de crisis"

(Overwinnende "leiders in crisistijden") Heel toepasselijk voor de tijd waarin we leven, waarin het werk van de Heere steeds moeilijker wordt vanwege de invloed van de digitale communicatiemiddelen die de kinderen, de adolescenten en de jeugd bombarderen met zoveel informatie waarvan heel veel niet positief is. Het doel was om de leiders te bemoedigen en opnieuw te motiveren voor het werk van de Heere, met kinderen, adolescenten en jeugdigen. Natuurlijk stond de Bijbel centraal. Er werden duelgerichte meditaties gegeven, er waren verschillende werkgroepen, er was gelegenheid voor gesprekken en er waren groeps-spelen ingesteld. Het programma was best intensief; vanaf s'morgens half negen tot 's avonds tien uur.

De gemeenschap was heel fijn die het nodig hadden konden hun verhaal kwijt er was altijd een luisterend oor. Op zondagavond keerden de deelnemers huiswaarts, bemoedigt, gesterkht en geestelijk opgebouwd door alles wat ze hadden gehoord en ervaren.

We zijn de Heere dankbaar dat Hij dit alles mogelijk maakte en de konferentie heeft gezegend.

De tweede week van de vakantie hebben we besteed aan kinderevangelisatie. Dit was vantevoren al inbegrepen in de planning van het jaarprogramma van de gemeente, in de woonwijk waar broeder Juan Serrato een gemeente leidt. We willen Juan ondersteunen en bemoeidigen in zijn dienst in deze gemeente die nu twee jaar bestaat. We gingen met een team van vijf gemeenteleden om met de kinderen te werken. Het thema was: "Jozef, de geliefde". Op maandagmiddag begonnen we met het verdelen van uitnodigingen, van huis tot huis. We nodigden de kinderen uit en legden de ouders uit wat we wilden doen. Het programma zou om drie uur beginnen. Juan en Raquel (zijn vrouw) staan goed bekend in de buurt, ze hebben het vertrouwen van de bewoners en ze sturen hun kinderen als er een activiteit is in de gemeente. De eerste middag begonnen we met veertig kinderen. We begonnen met gebed, daarna zongen we met de kinderen de geïnusbroerde liedjes die we hadden voorbereid. Het eerste deel van het verhaal over het leven van Jozef werd verteld, met aansluitend een activiteit. Voor de kleintjes was er een kleurplaat, voor de groteren een fotocopie met vragen over het verhaal maar ook een tekening om te kleuren.

De groteren hadden wel wat hulp nodig om de vragen te beantwoorden omdat ze hier niet aan gewend waren. Er waren ook jongens en meisjes bij die niet goed konden lezen en schrijven. We trakteerden de kinderen op limonade en iets te eten. Juan moedigde de kinderen aan om vriendjes en buurkinderen mee te brengen.

De volgende dag informeerde Juan, wie heeft een urlendoofje of vriendinnetje megebracht? Er waren elke middag een paar kinderen die naar voren kwamen op deze vraag, waarop Juan om applaus vroeg en deze kinderen een kleine beloning gaf. Hierdoor groeide het aantal kinderen tot zevenenzestig.

Het was heel leuk om met deze kinderen te werken. Ze deden goed mee en kwamen graag.

Het was ook heel fijn dat een aantal kinderen het evangelie hadden begrepen en de Heere Jezus vroegen in hun leven te komen. Tien van deze kinderen komen nu trouw in het jar voor de kinderen in de gemeente van Juan. De laatste middag kregen de kinderen majadito te eten dit is zo iets als wij kennen als Nassie.

De kinderen die alle middagen waren gekomen kregen een kleurboek met tekeningen van het Jozefverhaal.

We bidden ervoor dat deze kinderen nog veel meer uit de Bijbel zullen horen in de gemeente en met name in het jar voor de kinderen wat elke zondagmiddag wordt gehouden. We zijn de Heere dankbaar dat we deze dienst kunnen doen en dat Hij het werk heeft gezegd.

Jk wil u allemaal hartelijk bedanken voor uw ondersteuning met gebed en gaven en ook voor de kaarten die ik zo nu en dan krijg.

Met de hartelijke groeten van
Tonnie de Jong.



clon Abel en Teresa Quiroga

