

Riberalta december 2023



Zo bestaat bij uw Vader
die in de hemelen is, de wil
niet, dat een van dezer
kleinen verloren gaat.

Mattheus 18:14

Geliefde broeders en zusters

We hebben dit jaar weer veel uit Gods Woord kunnen vertellen aan de internaatkinderen, de kinderen die deel namen aan club OANSA en ook aan de kinderen van onze school. We hebben nog altijd open deuren en daar maken we dankbaar gebruik van, niemand legt ons hierin iets in de weg. Een aantal kinderen hebben het evangelie begrepen en namen een beslissing voor de Heere Jezus en doordat ze iedere middag iets hoorden uit de Bijbel, leerden ze meer over de Heere Jezus maar ook over de geloofshelden en andere temds. Sommige kinderen zijn positief veranderd, dat is hun ouders ook opgevallen, De meeste kinderen zijn vooruit gegaan met leren, hadden goede cijfers, tot vreugde en tevredenheid van de ouders.

Het jaar werd afgesloten met een kleurrijk programma wat de kinderen zelf gepresenteerd hebben. Dit jaar hebben de kinderen met poppetkastpoppen verschillende stukken voorgespeeld en dat hebben ze heel goed gedaan. De voorbereidingen deden ze s'avonds in hun groep onder leiding van hun leidster, met enthousiasme en heel serieus hebben de kinderen hun rollen ingestudeerd en voorgespeeld. Voor sommigen was er geen ruimte in het poppenspel, zij konden

mee doen met de liedjes die tussen door gezongen werden. Het rondhuis was afgeladen met mensen, heel veel ouders en familieleden waren gekomen om te zien en te luisteren naar wat hun kinderen hadden voorbereid. De voorganger van onze gemeente gaf een meditatie door over 1 Tessalonikenzen 5:18, "dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u."

De nadruk lag op dankbaar zijn en de positieve uitwerkingen van de dankbaarheid op iemands gezondheid en karakter, en dat God wil dat we dankbaar zijn. Het was goed hieraan herinnert te worden. De kinderen hebben nu vakantie en hun leidsters mogen nu uitrusten en bijtinken voor het volgende jaar.

Ik werk tijdens de vakantie in de boekwinkel. We zijn pas begonnen met een ander systeem van factureren (per email). Het programma functioneert nog niet zo goed, wilt u met ons meebidden dat het spoedig goed zal functioneren?

Broeders en zusters; ik wil u hartelijk danken voor uw ondersteuning met gebed en met gaven. Ik wens u vreugdevolle Kerstdagen toe en een gezegend 2024.

Met de hartelijke groeten van

Tonnie de Jong.