



«En de **HOOP** stelt niet teleur, omdat de liefde Gods in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest die ons geschonken is»

(Romeinen 5:5)

Geliefde familie, broeders en zusters en vrienden,

Vanochtend las één van onze vaste medewerkers, Robert, tijdens onze teamvergadering iets voor uit de berichten die luisteraars van onze radioprogramma's via WhatsApp sturen. Eén mevrouw bedankte voor de bemoedigende boodschap die zij hoorde terwijl ze met de gedachte rondliep zelfmoord te plegen. Robert reageerde op haar App en schreef haar over deze **HOOP** die niet teleurstelt, ook al loopt alles anders in je leven dan je verwacht had.

Heel veel mensen die ons schrijven gingen vroeger naar de kerk, maar door verkeerde beslissingen kwamen ze op wegen terecht die uiteindelijk tot diepe teleurstelling hebben geleid. Nu proberen ze geestelijk weer tegen de wal op te krabbelen met de steun van preken op de radio of in internet. En er is zeker een weg terug; maar, en we benadrukken dit keer op keer: om geestelijk gezond te zijn heb je een lokale gemeente nodig.

Er is veel gebeurd in de wereld sinds onze laatste nieuwsbrief. Wij, die de God van Israël en Zijn oude verbondsvolk liefhebben, voelen de ongelooflijke haat tegen Israël als een groeiende geestelijke druk. We voelen ons steeds vreemder in de wereld. Misschien voel je het in Europa nog wel meer dan wij in Zuid-Amerika. Maar we willen ons daardoor niet van de wijs laten brengen, maar ons destemeer vastklemmen aan de **HOOP** die voor ons ligt, laten we bidden voor vrienden en vijanden en laten we werken, vervuld van de liefde van God die in onze harten is uitgestort!

Llamada de Medianoche

Het is ons eind 2023 niet meer gelukt om jullie te schrijven. Wij willen dit nu graag goedmaken en bedanken jullie allemaal van harte voor jullie interesse en steun in welke vorm dan ook!

Eind Januari kwamen Norbert Lieth en Jonathan Malgo te bezoek op onze zendingspost in Montevideo. Dat was voor ons en ons team een verademing na de zomerse hitte, en we zijn dankbaar dat ze de moeite hebben genomen om deze reis naar Amerika te maken.

Voor dit jaar staan er weer twee onlineconferenties op de agenda; de eerste op maandag 27 mei. Twee geliefde Argentijnse sprekers, Eduardo Cartea (Bijbelleraar op diverse Bijbelscholen) en Daniel Oubel (Bijbelleraar van Word of Life)



zullen onder het thema CITA EN EL CIELO (Termijn in de Hemel) spreken over de Rechterstoel van Christus, over de Bruiloft van het Lam en natuurlijk over de heerlijke **HOOP** die we in Christus Jezus hebben.

In december hebben wij (Jan Thijs en Isabelle) zoals ieder jaar de populaire muurkalender van Radio El Libertador kunnen verspreiden bij de bedrijven en winkels in de regio, telkens samen met een evangelisatietraktaat. En onze correspondenten kregen ieder een Bijbel.

Half januari hebben we tijdens onze maandelijkse tour ook de scheurkalender "Het goede zaad" onder klanten, en vrienden van de radio verdeeld. Moge dit zaad vrucht dragen!



Familie

In februari begint ons huis langzaam vol te stromen met gasten omdat Anita en Agustín op 2 maart gaan trouwen. Dan vliegt ook onze jongste uit het ouderlijk nest. We hebben momenteel niet veel tijd om dat tot ons door te laten dringen. We zijn gewoon blij voor ze en ook vanwege het feit dat we bij deze gelegenheid alle kinderen, aangetrouwden en kleinkinderen thuis hebben. Uit Zwitserland komen Philemon (3) en Oliver (11 mnd) en Emilia (3 mnd) uit Uruguay is er al natuurlijk. Een bijzonder cadeau!

Gemeente

We zitten hier midden in de zomervakantie, een bijzondere tijd voor de kinderen en jongeren die genieten van de zomerkampen aan zee. De gezamenlijke gemeenten hebben een prachtig terrein dicht bij het strand. De uitdagende studies zijn voor veel jongeren tot levenslange zegen. En dankzij ongelofelijk gulle giften van gemeenteleden konden de kinderen uit de sloppenwijk, wier ouders het kamp niet kunnen of willen betalen, allemaal mee. Ook hun **HOOP** werd niet teleurgesteld!

In oktober hadden we een feestelijke doopdienst waarbij een vrouw uit Cuba en 6 jongeren zich lieten dopen. Eén van hen, Nahuel, had iets over de bijbel op YouTube gezien. In z'n eentje ging hij op zoek naar God. Hij leende een Bijbel en las die in een half jaar twee keer helemaal uit! Zo verscheen hij op een dag in onze gemeente, klaar om de Here Jezus als zijn Heer en Heiland aan te nemen. Dat maak je niet zo vaak mee. Tenslotte allemaal nog eens hartelijk bedankt voor alle blijken van medeleven, en Gods rijke zegen toegewenst! Verbonden in HEM die onze **HOOP** en toeverlaat is,

Jan Thijs en Isabelle



Zendingswerk
Middernachtsroep

SMG

MAKING MISSION POSSIBLE

Familie Eisses, Casilla 6557, 11.000 Montevideo, Uruguay - Email: jan.eisses@mnr.ch

U kunt uw gift overmaken ten name van Zendingswerk Middernachtsroep op:

Giro: 409200

IBAN: NL52 INGB 0000 4092 00

BIC: INGBNL2A

m.v.v.: Familie Eisses Uruguay