

Riberalta juni 2024.

Geliefde broeders en zusters.



De eerste helft van het schooljaar zit er bijna op. De kinderen hebben hun eerste rapport gekregen. Wij, maar in het bijzonder de ouders waren tevreden met de vooruitgang van hun kinderen in hun schoolprestaties. Wij zijn de Heere dankbaar dat Hij ons geholpen heeft in ons werk met de kinderen en in het bijzonder dat we ze veel konden onderwijzen uit de Bijbel. Er zijn kinderen tot geloof in de Heere Jezus gekomen. Ik heb de zesdeklassers die dit jaar voor het laatst in het internaat zijn, gevraagd of ze iets over zichzelf wilden schrijven, dat hebben ze gedaan.

Abigail: Dankzij mijn ouders ben ik in het internaat gekomen. Zij wilden dat ik meer te weten zou komen over God, Zijn Zoon Jezuschristus en veel zou leren uit de Bijbel. Dankzij de groepsleidsters, die mij veel hebben geleerd ben ik heel erg vooruitgegaan op school, ik heb goede cijfers. Mij bevallt het op school want de andere meisjes van het internaat zitten in dezelfde klas als ik. In het internaat, met handarbeid maken we planten uit plastic flessen, die planten zijn heel mooi. Mijn vader was verbaasd dat ik dat kon. Ik ben ongeveer drie maanden bezig geweest met mijn plant en toen alle bloemen en bladeren af waren heeft señorita Tonnie ze heel mooi geschikt. We bewaren alle gemaakte dingen voor de tentoonstelling aan het einde van het schooljaar. Voor handwerk moet je veel geduld hebben en dat heb ik niet. Daarom denken we erover na wat ik zal maken. Soms heb ik geen zin in huiswerk, daarom is het goed dat we het samen doen en dat ik geholpen word.

Genesis: Ik ben in het internaat omdat mijn ouders dat wilden. Ik heb op verschillende scholen gezeten maar daar was het onderwijs niet zo goed. Een vriendin van mijn moeder informeerde haar over het internaat. Daar vertellen ze de kinderen over Christus en helpen ze met het huiswerk en als ze de dingen niet begrijpen dan leggen ze uit hoe het moet. Mijn moeder is heel blij dat ze me heeft ingeschreven want ik heb veel geleerd en ik heb goede cijfers. Ik heb hier verschillende vriendinnen, ze heten; Abigail, Emily, Montserrat, Marisa José en Daniela. Ze zijn net als ik in het internaat en we gaan samen naar school, dat is heel gezellig. Vorig jaar heb ik een poppenkastpop gemaakt want we hebben twee keer per week handarbeld.

Daarna ben ik begonnen met borduren van een kat, maar die heb ik niet af kunnen maken. Toen het schooljaar begon met ik verder gegaan met mijn borduurwerk en heb die kat afgemaakt. Nu maak ik een plant, een Dalia uit plastic flessen. Ik heb de bloemen geel geschilderd, het wordt een mooie plant. Ik vind het leuk om in het internaat te zijn, ik leer hier veel.

Maria José: In het internaat heb ik veel over de Heere Jezus gehoord. Hoe ze hem hebben bespot, geslagen en Hem tenslotter naar een plaats hebben gebracht om Hem te kruisigen. De Heere Jezus deed niets om zichzelf te verdedigen. Hij liet alles over zich heenkomen uit liefde tot ons, zondaars.

Emily: Mijn ouders hebben mij in het internaat gedaan omdat ze geen tijd hadden om me te helpen met mijn huiswerk. Ze kunnen mij ook niets uitleggen want ze hebben zelf niet veel onderwijs gehad. Ik vind het fijn dat ze in het internaat uit de Bijbel onderwijsen, ik leer veel over God en over de Heere Jezus. Dit is mijn laatste jaar in het internaat en ik ben God heel erg dankbaar dat Hij het mogelijk heeft gemaakt dat ik in zo'n blye en fijne omgeving mag zijn.

Ik heb hier mijn vriendinnen waar mee ik ook naar school ga. Ik vind de groepsleidsters aardig, en señorita Jessica is heel grappig en aardig. Ik bid dat er nieuwe meisjes in het internaat zullen komen, dat ze veel zullen leren uit de Bijbel en dat ze vriendinnen zullen maken.

Rebeca: Toen ik tien was hebben mijn ouders me ingeschreven in het internaat, zodat ik geholpen zou worden met mijn huiswerk en met mijn twijfels. Ook dat ik de verschillende vakken die ze op school geven zou begrijpen en ook over God zou horen in de Bijbel studies. Het is leuk om in het internaat te zijn want er zijn verschillende meisjes van mijn leeftijd dus altijd iemand om mee te spelen. Maar er zijn ook dingen die ik niet leuk vind. De leukste dingen zijn: het zwembad, om 's avonds met señorita Abigail iets te gaan kopen en we hebben leuke spelletjes in het internaat.

Deze meisjes zullen het internaat best missen vooral de vriendinnen die ze hebben gemaakt. Maar als ze verder gaan met hun studie in onze school, dan kunnen ze het internaat bezoeken, dat doen verschillende meisjes die vorig jaar en eerder dit jaar bij ons waren. Het is leuk om contact te blijven houden.

Ik wil u hartelijk danken voor uw gebeden en ook voor uw ondersteuning met gaven. Met de hartelijke groeten van

Tonnie de Jong.

Wilt u bidden voor Obed Hanisch die bezig is met verschillende verdragen met de school

- met de arbeidsinspectie

Dat hij alle papieren die hij daarvoor nodig heeft goed kan invullen en op de gestelde data kan afgeven.