

De hemel en aarde zullen voorbijgaan maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan

Matthäus 24:35

Geliefde broeders en zusters

Maand van de Bijbel

De maand september stond ook dit jaar weer in het teken van de Bijbel. Er werden veel activiteiten georganiseerd door de verschillende gemeentes in Riberalta om de bewoners in en buiten Riberalta te bereiken met het Woord van God. Verschillende voorgangers werden uitgezonden naar het binnenland om in woongemeenschappen hun medewerking te verlenen aan door de plaatselijke gemeenten geplande evangelisatie campagnes. Onze voorganger Apolinar Rodrigues werd uitgenodigd door een gemeente in Bella Vista, om het Woord te verkondigen in een campagne van drie dagen. Wij, als gemeente begeleidden hem in gebed. Terug in Riberalta vertelde hij in de gemeente over zijn ervaringen. Om te beginnen waren er verschillende obstakels. De bewoners in Bella Vista zijn overwegend katholiek en waren niet zo blij met het plan van de evangelische gemeente. Diensten in de openlucht werden niet toegestaan, maar ze mochten het coliseum gebruiken. Tijdens de campagne kwamen mensen tot geloof in de Here Jezus, waaronder jongeren. Apolinar had verschillende gesprekken met hen, ze vertelden hem dat ze thuis problemen verwachtten vanwege hun beslissing, omdat hun ouders en andere familieleden katholiek zijn. In de bidstond vroeg pastor Apolinar om voorbede voor deze jongeren.

De Gideons een organisatie die gratis nieuwe testamenten onder de mensen verbreidt voorzag onze voorganger van een groot aantal van deze nieuwe testamenten om deze in Riberalta te verdelen. Zo ging hij verschillende scholen langs en kregen de scholieren een Bijbel. Er werden fotos gemaakt om de Gideones te laten zien wat er met hun nieuwe testamenten werd gedaan.

Het gemeentehuis van Riberalta werd ook bezocht met het doel de burgemeester en de gemeenteraadsleden een Bijbel te schenken. Dezelfde dag waren een aantal voorgangers uitgenodigd om door de gemeenteraad een woord van dank en een oorkonde te ontvangen voor de door hen verleende diensten aan de bewoners van Riberalta en de positieve invloed van de gemeenten. Twee van de gemeenteraadsleden; gelovigen vertelden dat ze als kind in het internaat tot geloof zijn gekomen en dankbaar zijn voor de invloed wat dit heeft gehad op hun leven

Op de donderdagavonden kwamen we in onze gemeente samen voor een Bijbel Competentie. Daarvoor moesten we iedere week een hoofdstuk van de Jakobusbrief bestuderen, want daarover werden vragen gesteld. We werden ook getest op het snel kunnen vinden van verzen in de Bijbel. Een ander onderdeel van de competentie was om in een tijd van tien minuten zoveel mogelijk bijbelverzen uit het hoofd op te zeggen. Aan het eind van de vier weken werd de winnaar bekend gemaakt. Op de eerste plaats stonden de jongeren, daarna de zusters en op de derde plaats de broeders. Elke groep kreeg een envelop met een geldbedrag, daarmee mochten ze ijs gaan eten op het stadsplein.

Mars voor de Bijbel

Op zondag, de achtentwintigste september werd de maand van de Bijbel afgesloten met een mars voor de Bijbel. Hier namen veel evangelische gemeentes deel. Er waren grote spandoeken gemaakt met tekeningen en bijbelverzen. Er namen voertuigen deel versierd met slingers en ballonnen en bijbelversen. De mars duurde ongeveer een uur, het was zeer warm die dag. Aan het eind van het traject werd er een dienst in de openlucht gehouden met veel zingen en een evangelistische boodschap. de deelnemers kregen een zitplaats want de dienst zou meer als een uur duren. Het was indrukwekkend om te zien dat er zoveel gelovigen waren in de samenkomst. Tot slot werd het monument ingewijd wat enkele gemeenten hadden laten maken voor deze gelegenheid. Het monument staat aan een van de hoofdstraten van Riberalta. Het zijn twee handen die een opengeslagen Bijbel vasthouden. Op de ene bladzijde staat geschreven; De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. Mattheüs 24:35 Op de andere bladzijde staat: En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven waardoor wij moeten behouden worden Handelingen 4:12.

We zijn de Here heel erg dankbaar voor deze gezegende maand en ook voor de vrijheid die we hebben om dit alles te kunnen doen.

Broeders en zusters ik wil u allemaal hartelijk bedanken voor uw gebed en voor uw gaven
Met de hartelijke groeten van Tonnies de Jong.



Het verdelen van nieuwe testamenten



Het monument



De doop van nieuwe gelovigen



Bijbels voor gemeenteraadsleden



mars va mars voor de Bijbel